



"...το ταξίδι στην Κρήτη διεθνής μόδα δημοφιλέστερη απ' τα gadgets της εποχής iPhone, iPad "

Η 15η συνεδρίαση του ΠΣ της 29-9-11 εξελίχτηκε στη μεγαλύτερη, 7 ώρες, επεισοδιακότερη, αλλά και γονιμότερη. Εν όψει της προσεχούς συνδιάσκεψης της Κίνησης μας θεώρησα σκόπιμο να συνδυάσω το καθιερωμένο δελτίο τύπου με την [εισήγησή μου στη συνδιάσκεψη](#)

## I. Το χρονικό της 15ης συνεδρίασης του ΠΣ και η στάση μας.

**A.** Ξεκίνησε σε κλίμα έντασης με **αποδοκιμασίες προς την κυβέρνηση** και τους υποστηρικτές της από παριστάμενους εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων, ταξιτζήδες, πολίτες κατά του χρέους, που ζητούσαν επιτακτικά να συνηγορήσει το ΠΣ στα αιτήματά τους και να αποδοκιμάσει την κυβέρνηση. Η Λαϊκή Συσπείρωση είχε καταθέσει σχετικό ψήφισμα. Ο πρόεδρος του ΠΣ έδωσε το λόγο σε εκπροσώπους των πολιτών να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, αλλά η πλειοψηφία απέρριψε τη διεύρυνση της συζήτησης. Ακολούθησαν νέες αντεγκλήσεις, διακοπή της συνεδρίασης και αποχωρήσεις διαδοχικά των συμβούλων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας και της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Στη ψηφοφορία ψηφίσαμε να συζητηθεί το ψήφισμα και μετά την απόρριψη υποβάλαμε διαδικαστική πρόταση να τοποθετηθούν οι επικεφαλής των παρατάξεων. Η πρότασή μας δεν έγινε δεκτή. Όταν πήραμε το λόγο εξηγήσαμε τη στάση μας.

1. Σε επίπεδο Κρήτης έχουμε την ευθύνη να ενώσουμε μια κατακερματισμένη κοινωνία σε συνθήκες πολέμου.

2. Αναδείξαμε το ζήτημα της ευθύνης. Σ' όσους λένε ότι για όλα φταίνει οι άλλοι, υπενθυμίσαμε τη σχετική ρήση του Καζαντζάκη, πρόταγμα της κίνησης μας με προγραμματικό περιεχόμενο: "Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Άμα δε σωθεί, εγώ θα φταίω."

3. Σοβαρές εναλλακτικές λύσεις δεν έχουν διατυπωθεί. Συσσωρευμένα λάθη δεκαετιών δεν διορθώνονται με ψηφίσματα, αλλά με σοβαρό διάλογο και πολλή δουλειά, πολύ ιδρώτα. Αν ένας απ' τους άξονες του προϋπολογισμού της αιρετής περιφέρειας ήταν η αντιμετώπιση της κρίσης στην Κρήτη τότε οι σκηνές που προηγήθηκαν θα είχαν αποφευχθεί προς όφελος ενός δημιουργικού διαλόγου.

4. Υπενθυμίσαμε τις μεγάλες δυνατότητες της Κρήτης και την υποχρέωση της να τις αξιοποιήσει για να βοηθήσει την Ελλάδα.

**Σχόλιο:** επιλέξαμε την παραπάνω στάση εμμένοντας στο διάλογο που θα μπορούσε να γίνει μέσα στα πλαίσια του κανονισμού στο τέλος της συνεδρίασης με τη συζήτηση του ψηφίσματος. Δεν θα αποδεχόμασταν το ψήφισμα, με τη μορφή τουλάχιστον που είχε υποβληθεί, κάτι τέτοιο θα ήταν προσχώρηση σ' έναν αδιέξοδο λαϊκισμό που υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση σε αντικυβερνητική ντουντούκα. Θα επιχειρούσαμε όμως να αναζητήσουμε τις πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει η Περιφέρεια για την αντιμετώπιση της Κρίσης στην Κρήτη, και ο συζητούμενος προϋπολογισμός ήταν ένα προνομιακό πεδίο για μια τέτοια συζήτηση. Δεν ακολουθήσαμε άλλες παρατάξεις στην αποχώρηση πιστεύοντας πως μια

προοδευτική μεταρρυθμιστική δύναμη μπορεί να είναι χρήσιμη με την κριτική, δημιουργική συμμετοχή της μέσα στους θεσμούς.

**Β. Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2012**, ασκώντας έντονη κριτική στην απουσία οράματος που τον χαρακτηρίζει και αποτυπώνεται στις εισηγητικές εκθέσεις και στην πλημμυρίδα των κωδικών, που είναι μνημεία στείρου γραφειοκρατικού λόγου. Υπηρετούν τη διαύγεια στη γραφειοκρατία, δεν υπηρετούν όμως τη διαφάνεια στους πολιτικούς στόχους. Δεν διατυπώνονται με τρόπο απλό, κατανοητό, δεσμευτικό στόχοι για τα μείζονα και πιεστικά ζητήματα της Κρήτης, την αντιμετώπιση της κρίσης, την ενέργεια, τη διαχείριση των νερών, των απορριμμάτων, το δίκτυο μεταφορών, την προστασία του περιβάλλοντος. Επαναφέραμε ως ζητήματα προτεραιότητας την κάλυψη των προγραμματικών, χωροταξικών και διοικητικών ελλειμμάτων για τα οποία επίσης δεν γίνεται η παραμικρή μνεία. Σημειώσαμε την ανάγκη αξιοποίησης των επιστημονικών ιδρυμάτων της Κρήτης, της προβλεπόμενης από τον Καλλικράτη, αλλά συνεχώς αναβαλλόμενης Επιτροπής Διαβούλευσης, την ανάγκη να μελετηθούν παραδειγματικές ευρωπαϊκές πρακτικές σε τομείς που δαπανώνται πολλά χρήματα, όπως η δακοκτονία και η μεταφορά των μαθητών, ώστε να υπάρξει επιτέλους αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Κάναμε έκκληση για συνεννόηση για την αντιμετώπιση της κρίσης και την υποβοήθηση του νέου θεσμού.

Παρόμοια κριτική ασκήθηκε και από πολλούς συμβούλους όλων των παρατάξεων.

**Σχόλιο:** Η συζήτηση του προϋπολογισμού μας έδωσε την ευκαιρία να στηλιτεύσουμε την γραφειοκρατική διεκπεραίωση ως τρόπο διαχείρισης που δείχνει να κληρονομεί η ηγεσία της περιφέρειας από τις αποτυχημένες νομαρχίες. Δίνει γραφειοκρατικές εξετάσεις στους κυβερνητικούς μανδάρινους, σε απόσταση από τις προσδοκίες της κρητικής κοινωνίας, την οποία δεν εμπνέει. Μέσα σε μια θάλασσα κωδικών εσόδων εξόδων πνίγει το όραμα για μια πρότυπη περιφέρεια. Αναδείξαμε άλλη μια φορά την ανάγκη να καλύψει η Κρήτη επειγόντως τα χωροταξικά κενά και τις διοικητικές της αδυναμίες και κυρίως να συμφωνήσει σ' ένα πρόγραμμα αντί να πελαγοδρομεί σε διεκδικήσεις διαφόρων προγραμμάτων. Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι ο περιφερειάρχης είναι ικανός να φέρει κονδύλια και επενδύσεις, μια Κρήτη χωρίς πρόγραμμα, με γκριζες χωροταξικές ζώνες και με κραυγαλέες ελλείψεις στη διοίκηση είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα μεν νέα κονδύλια θα έχουν ανάλογη τύχη με αυτή που είχαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα τελευταία 25 χρόνια, οι δε νέες επενδύσεις θα έχουν εξαιρετικά αμφίβολο όφελος για τον τόπο. Παρά την αυστηρότητα της κριτικής μας καταλήξαμε με μια έκκληση στον Περιφερειάρχη για συνεννόηση με ενεργοποίηση της συνάντησης των επικεφαλής.

Όποιος ακούσει τη σχετική συζήτηση θα διαπιστώσει ότι παρεμφερής κριτική διατυπώθηκε από όλες τις πλευρές και από συμβούλους της πλειοψηφίας. Εκτιμούμε ότι η δημιουργική αντιπολίτευση που ασκούμε έχει βοηθήσει το ΠΣ σε πολλά θέματα να ξεπερνάει τα παραταξιακά στεγανά. Από την πρώτη συνεδρίαση επιμένουμε στην ανάγκη να μετράνε τα επιχειρήματα περισσότερο από τα "κουκιά".

Γ. Το επόμενο θέμα αφορούσε την **τουριστική προβολή της Κρήτης**. Έγινε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με εποικοδομητικές συμβολές πολλών συμβούλων. Στην σύντομη παρέμβασή μας εξαρτήσαμε την ψήφο μας από την αποδοχή μιας πρότασης. Να περικοπεί κατά 5% ο προϋπολογισμός των επτά δράσεων της εισήγησης για να χρηματοδοτηθεί μια 8η δράση που θα έχει αντικείμενο την αξιολόγηση των πενιχρών μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της τουριστικής προβολής. Η πρότασή μας έγινε δεκτή.

**Σχόλιο:** Υπήρξε ένας σημαντικός εποικοδομητικός διάλογος. Κατατέθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις. Η παρέμβασή μας έχει ενδιαφέρον όχι γιατί καταθέσαμε κάποια ολοκληρωμένη πρόταση για τον τουρισμό, αλλά γιατί συμβάλλαμε σε ένα ασυνήθιστο προωθητικό συμβιβασμό που τιμά όλες τις πλευρές, ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη που τον αποδέχτηκε και συνδυάζεται με την προεκλογική μας πρόταση μας οι αποφάσεις στο ΠΣ να παίρνονται με διευρυμένη πλειοψηφία 70%, για να είναι πλειοψηφία και στην κοινωνία και να την εμπνέουν.

Δ. Ομόφωνα πέρασαν και **οι δυο προγραμματικές συμβάσεις** που ακολούθησαν. Η πρώτη αφορούσε την ιστορία και τον πολιτισμό. Ο Δήμος Ανωγείων σε συνεργασία με την ΠΚ θα χρηματοδοτήσουν κινηματογραφική καταγραφή από το σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη συνεντεύξεων 200 επιζώντων Ανωγειανών που βίωσαν τα δραματικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν την περίοδο 1930-1944 στα Ανώγεια. Την πρόταση παρουσίασε ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης που επιδοκιμάστηκε και για το γενικότερο έργο του Η άλλη προγραμματική σύμβαση αφορούσε τη συνεργασία με το ΤΕΕ για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου μελετών και έργων στην Κρήτη. Την πρόταση παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-TAK Πέτρος Ινιωτάκης που επίσης δέχτηκε τα θετικά σχόλια των παρισταμένων συμβούλων.

Οι παρατηρήσεις μας επικεντρώθηκαν στην ελπίδα που δημιουργείται από τέτοιες συνεργασίες με ντόπιες δυνάμεις, αυτοδιοικητικές όπως ο Δήμος Ανωγείων ή

επιστημονικές όπως το ΤΕΕ που αποκαλύπτουν τις πολλές δυνατότητες βελτίωσης των πραγμάτων μέσα από τη συνέργεια τοπικών φορέων. Ειδικά για το Παρατηρητήριο ζητήσαμε να αξιοποιηθούν και οι διαθέσιμες χωροταξικές πληροφορίες (Χωροταξικό Κρήτης, ΣΧΟΟΑΠ, περιοχές natura κ.ά.) και να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν άμεσα διαδικτυακά με παρατηρήσεις (κακή σήμανση, επισήμανση προβλημάτων ορατότητας, βλαβών κ.ά.)

**Σχόλιο:** Εξαιρετικές ελπιδοφόρες και οι δυο συζητήσεις κατέληξαν σε ομόφωνες αποφάσεις και δείχνουν τις δυνατότητες που έχει η Κρήτη όταν συνεργούν οι φορείς της. Σε τέτοιες συνεργασίες η Περιφέρεια έχει κάθε λόγο να πρωτοστατήσει ενεργοποιώντας την επιτροπή Διαβούλευσης.

**Ε. Στο τελευταίο μέρος της συνεδρίασης το ΠΣ έκρινε δίκην δικαστικού σώματος ενστάσεις επί μελετών έργων**

. Σ' αυτήν που αφορούσε τη μελέτη νέας γέφυρας στη θέση Άγιοι Δέκα - Σαραντάδες μειοψηφήσαμε μη κατανοώντας πως ένας ρητός όρος της προκήρυξης που προβλέπει διατήρηση της υπάρχουσας γέφυρας μπορεί να αγνοείται.

**Σχόλιο:** Υπάρχει μια αντίληψη που διαπερνά όλο σχεδόν το φάσμα των παρατάξεων που κολακεύει μονίμως τη Διοίκηση, ότι της αξίζουν συγχαρητήρια για όσα έχει καταφέρει (πλειοψηφία) ή ότι για όλα τα κακά ευθύνονται οι πολιτικοί προϊστάμενοι που δεν προχωρούν σε νέες προσλήψεις μονίμων, (Λαϊκή Συσπείρωση, ΑΝΤΑΡΣΥΑ). Μόνο εμείς συστηματικά επικεντρωνόμαστε σε προτάσεις για την ανασυγκρότηση της Διοίκησης, για επιμόρφωση, αξιολόγηση προσώπων και υπηρεσιών. Θυμίζουμε και τη σχετική πρότασή μας για κουμπαρά αξιοκρατίας.

Στην τοποθέτησή μου βοηθήθηκα από την δουλειά που κοινοποίησε μέσω της λίστας ο Λεωνίδας Δρανδάκης. Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όσους κατά καιρούς κατέθεσαν υποδείξεις και προτάσεις για τη στάση μου στο Περιφερειακό συμβούλιο. Μου ήταν εξαιρετικά χρήσιμες και πρέπει να δούμε πως θα αναβαθμίσουμε αυτή τη διαδικασία παράλληλα με τη λίστα μας.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε πως το 15ο ΠΣ δείχνει παραστατικά αδυναμίες και δυνατότητες του νέου θεσμού, αλλά προσφέρεται και για αξιολόγηση της στάσης μας, του στίγματος της Κίνησής μας. Συνεχίζουμε, 9 μήνες μετά την εφαρμογή του, να πιστεύουμε

στο νέο θεσμό και τον υπηρετούμε με υποβολή προτάσεων και ιδεών, με εμμονή στο σοβαρό διάλογο, αγωνιώντας για συγκλίσεις και προωθητικούς συμβιβασμούς που βελτιώνουν τα πράγματα, για λύσεις που ενώνουν πολιτικές δυνάμεις και εμπνέουν το λαό. Αναζητούμε το θετικό μας ρόλο, τη δημιουργική πολιτική παρέμβαση στο ευρύ, αλλά δυστυχώς μη δημοφιλές πεδίο της προγραμματικής συνεννόησης και της οραματικής διαχείρισης των πραγμάτων, σε πλήρη αντίθεση με το κυρίαρχο παραλυτικό δίπολο αναποτελεσματικών και συχνά φαύλων διεκπεραιώσεων και μεγαλόστομων "επαναστατικών" καταγγελιών που αλληλοσυντηρείται με κοκορομαχίες τρώγοντας τις σάρκες του τόπου μας.

Αντώνης Ανηψητάκης