



Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του αξιότιμου Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη στα Χανιά και τη δήλωσή του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η λιμνοδεξαμενή του Ομαλού έχει ολοκληρωθεί κατά 73%(!!) θυμήθηκα αυτό που έγραφα σε παλαιότερο σημειώμά μου ότι, δηλαδή, πριν καλά-καλά ξεκινήσει το εν λόγω έργο, είχαν ήδη κατασκευαστεί οι υδροληψίες που θα ποτίσουν (ποιες εκτάσεις αλήθεια;) όταν (κι αν) θα ολοκληρωθεί η λιμνοδεξαμενή!

Αναρωτιέμαι δε, αν ο κ. Αρναουτάκης νομίζει ότι απευθύνεται σε αρναούτηδες (=άξεστους και αγροίκους, σύμφωνα με το ερμηνευτικό λεξικό των Τεγόπουλου-Φυτράκη) ή σε ηλίθιους, ισχυριζόμενος ότι αυτές οι υδροληψίες και οι ελάχιστες χωματουργικές εργασίες (σε σχέση με τις διαστάσεις ενός έργου που «μελετήθηκε» για δυναμικότητα 1,5 εκατομμυρίου κυβικών μέτρων νερού για να καταλήξει(;) μετά από τραγελαφικές παλινωδίες στις 600 χιλιάδες κυβικά μέτρα) συνιστούν εκτέλεση εργασιών των τριών τετάρτων του έργου και μάλιστα έχουν ήδη κοστίσει 1.500.000 ευρώ.

Επιτέλους, στα πλαίσια της «διαύγειας» που πρεσβεύει ο κ. Περιφερειάρχης, ας έδινε στη δημοσιότητα τις πιστοποιήσεις των εργασιών που συνιστούν ολοκλήρωση του έργου κατά 73% καθώς και τις τιμές μονάδας εργασιών που δικαιολογούν τη δαπάνη των 1.500.000

ευρώ. Αλλά αντί να κάνει αυτό που ορίζει η λογική και η διαφάνεια, ο κ. Αρναουτάκης, προτιμά να παραπλανεί την κοινή γνώμη αναζητώντας σολομωντείους λύσεις εξαγοράς κι «ανταλλαγής» γαιών μεταξύ των εμπλεκόμενων Δήμων, και να εκβιάζει την τοπική κοινωνία, λέγοντας ότι αν δεν προχωρήσει το έργο θα χρειαστεί να επιστραφούν τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο με 3.000.000 ευρώ. Επιβεβαιώνει με αυτή την συμπεριφορά του ο κ. Περιφερειάρχης την πολιτική μικρόνοια τύπου «Μαυρογιαλούρου», αποσκοπώντας στην πάση θυσία απορρόφηση κονδυλίων που, όπως υποψιαζόμαστε, εξασφαλίζουν εφήμερο κύκλο εργασιών κι ενδεχομένως αδικαιολόγητο πλουτισμό για κάποιους, εύσημα αποτελεσματικής απορρόφησης κονδυλίων χρήσιμα για την πολιτική καριέρα κάποιων άλλων, όλα αυτά όμως εις βάρος της κοινωνικής προόδου και της προκοπής μας.

Κατά καιρούς έχω απασχολήσει τις στήλες της εφημερίδας σας (Αγώνας της Κρήτης) με τους προβληματισμούς μου για τον πακτωλό χρημάτων που έχουν σπαταληθεί τα τελευταία πολλά χρόνια σε ανεφάρμοστες μελέτες ή στην πανάκριβη εφαρμογή μελετών φαραωνικού τύπου και την προκλητική διασπάθιση πόρων. Η περίπτωση την λιμνοδεξαμενής του Ομαλού είναι, κατά τα φαινόμενα, μια ακόμα τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι, υπό τις σημερινές δραματικές συνθήκες που βιώνουμε ως έθνος, πρέπει όλοι να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος και να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τον χειρότερο εαυτό μας, όπως αυτός εκφράζεται στα πρόσωπα όλων εκείνων που εμείς οι ίδιοι ψηφίζαμε όλα αυτά τα χρόνια για να διαχειρίζονται τόσο άδικα κι αναποτελεσματικά τις τύχες μας.

Ιωάννης Κατσανεβάκης
Συνταξιούχος γεωπόνος

Φωτ: Υδροληψία, όπως τραβήχτηκε τον Νοέμβριο του 2010 στον Ομαλό