



Συνέντευξη του αντώνη Ανηψητάκη στην εφημερίδα Μεσόγειο του Ηρακλείου με τίτλο «Μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα της Κρήτης»

Γιατί Μια Κρήτη, Περιβάλλον και Άνθρωπος;

Γιατί είναι η ελπίδα για Μια Κρήτη, με κοινές πολιτικές παντού προς όφελος του τόπου και της κοινωνίας, προς όφελος όμως και των ευαίσθητων της γης που βλέπουν στην Κρήτη την οικολογική και πολιτισμική κιβωτό τριών ηπείρων και θλίβονται από την παρακμιακή πορεία των τελευταίων δεκαετιών.

Τι χαρακτηρίζει την Κίνηση σας.

Η ανεξαρτησία από τα κόμματα και ο ουσιαστικός πολιτικός και αυτοδιοικητικός λόγος της διακήρυξης μας που μας εμπνέει, μας ενώνει και γονιμοποιεί σε προγραμματική πρόταση την αγωνία μας για μια καλύτερη Κρήτη σήμερα. Είμαστε κίνηση πολιτών που συναντηθήκαμε σε αγώνες για την προστασία της Κρήτης και προερχόμαστε από την

αυτοδιοίκηση, από περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές, φιλοζωικές οργανώσεις, αλλά και από διάφορους επαγγελματικούς χώρους. Συναποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε την παρουσία μας, να διεκδικήσουμε την πρώτη Αιρετή Περιφέρεια της Κρήτης για να την καταστήσουμε ορόσημο μιας προγραμματικής και διοικητικής τομής, που θα αλλάξει τη μοίρα του νησιού. Για να περάσουμε από την άμυνα για τον Κάβο Σίδερο και το Λαφονήσι, από τις κατά τόπους αντιστάσεις στην τεκμηριωμένη ολοκληρωμένη πρόταση για μια άλλη πορεία της Κρήτης. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, επιστήμονες, πανεπιστημιακοί και ερευνητές, όλοι χωράμε στην Μια Κρήτη, όλοι απολαμβάνουμε τη συνεύρεση και το κλίμα εμπιστοσύνης στο οποίο ανθεί ο δημοκρατικός προγραμματικός διάλογος. Κι ο ενθουσιασμός, η έμπνευση αυξάνει όσο νιώθουμε την Κίνησή μας να αγκαλιάζεται από την κρητική κοινωνία.

Σας αμφισβητούν όμως την ανεξαρτησία σας.

Ας δούμε τα γεγονότα, τα οποία έχουν αποτυπωθεί με πλήρη διαφάνεια στο Διαδίκτυο. Ο καθένας μπορεί να ακούσει σε replay τόσο τις οδύνες του τοκετού όσο και τις χαρούμενες, ανακουφιστικές φωνές που συνόδευαν τη γέννησή μας. Πολίτες απ' όλη την Κρήτη σε τέσσερις δημόσιες συνελεύσεις στο Ηράκλειο, στις 4/7, 25/7, 8/8 και 22/8 καταφέρνουμε να συμφωνήσουμε ομόφωνα στην διακήρυξη, στις αρχές εσωτερικής λειτουργίας που συμβάλλουν στη μεταξύ μας εμπιστοσύνη, στον επικεφαλής -μεγάλη τιμή και ευθύνη για την αφεντιά μου.

Καταλήξαμε επίσης σχεδόν ομόφωνα στο όνομά μας και στο σήμα μας, τις τέσσερις εν χορώ μινωικές φιγούρες που συνοψίζουν με τον καλύτερο τρόπο το αίτημα του συγκρητισμού. Στη συνέχεια σε νομαρχιακές συνελεύσεις εκλέξαμε τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες.

Μας τιμούν πράγματι με τη στήριξη τους η Δημοκρατική Αριστερά και οι Οικολόγοι Πράσινοι. Αυτό όμως δεν αναιρεί την ανεξαρτησία μας. Το ότι εγώ ανήκω στη Δημοκρατική Αριστερά είναι δευτερεύον σε σχέση με τις απόψεις μου για την αυτοδιοίκηση στην Κρήτη, το ότι ο Αριστείδης Παπαδάκης ανήκει στους Οικολόγους Πράσινους είναι δευτερεύον σε σχέση με το πολυετές μεράκι του να συντονίσει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, το ότι ο Κώστας ο Καράτζης είναι ανένταχτος προερχόμενος από την κεντροδεξιά είναι δευτερεύον σε σχέση με την ολοκληρωμένη άποψη που έχει για τον πρωτογενή τομέα, το ότι ο Γιώργης ο Κλάδος και ο Γιώργης ο Βασιλειάδης έχουν ο καθένας τους μια πολιτική προτίμηση στην ανανεωτική αριστερά ή στην κεντροαριστερά είναι δευτερεύον σε σχέση με την πολυετή αυτοδιοικητική τους εμπειρία, η όποια κομματική προτίμηση του Λεωνίδα του Δρανδάκη είναι δευτερεύουσα σε σχέση με τους αγώνες του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ότι ο Φοίβος ο Ιωαννίδης υπήρξε υπουργός του ΠΑΣΟΚ και παραμένει στο ΠΑΣΟΚ είναι δευτερεύον σε σχέση με την αγωνία του για την Κρήτη που τον έχει φέρει κοντά μας και μας τιμά με την στήριξή του.

Όσοι αμφισβητούν την ανεξαρτησία μας θέλουν να πουν στον κόσμο πως όλοι είναι ίδιοι. Ε λοιπόν δεν είναι. Τα αρχηγικά και κομματικά χρίσματα, τα συντροφικά μαχαιρώματα, ο διαγκωνισμός για δοτές θέσεις είναι έξω από μας και σε μένα τουλάχιστον δεν θα είναι

έκπληξη το να πάρουμε την Περιφέρεια κι όλοι αυτοί οι κομματικοί διαγκωνισμοί να έγιναν για ένα πουκάμισο αδειανό.

Τι εννοείτε;

Εννοώ απολύτως σοβαρά, ότι διεκδικούμε την Περιφέρεια. Με 15% είμαστε στο δεύτερο γύρο. Απευθυνόμαστε στο μεγαλύτερο κόμμα, το κόμμα των απογοητευμένων ψηφοφόρων που τον ενδιαφέρει η ζωή στο νησί σήμερα και αύριο, τα επόμενα 3,5 χρόνια, και δεν τον ενδιαφέρει η επιβράβευση του ΠΑΣΟΚ, δεν τον ενδιαφέρει η κρίση στη Δεξιά, ή μάχη για τη Ντόρα ή το Σαμαρά, δεν τον ενδιαφέρει η μιζέρια της Αριστεράς.

Αυτοί που ψηφίζουν τα μεγάλα κόμματα ξέρουν πολύ καλύτερα και γιατί τα ψήφισαν και γιατί δεν θα ήθελαν να τα ξαναψηφίσουν. Ξέρουν από τα μέσα τα χάλια τους. Αν το κάνουν, κι αν θα το ξανακάνουν είναι γιατί δεν βλέπουν εναλλακτική λύση, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Έτσι προτιμούν να ξανακυβερνηθούν από ένα φαύλο σύστημα παρά να περιπέσουν σε μια ακυβερνησία. Οι κορώνες για την τρόικα δεν πείθουν γιατί ο λαός μας ξέρει πως το εύκολο είναι να καταγγείλεις τον πυρετό, το δύσκολο είναι να θεραπεύσεις την αρρώστια. Και η αρρώστια είναι παντού και σ' αυτούς που κυβερνούν, και σ' αυτούς που δεν θέλουν να κυβερνήσουν και στην κοινωνία που εθίστηκε συννενοχικά και με τις εκλογικές επιλογές της σε πρακτικές που μαρτυρούν βαθύτατη κοινωνική παρακμή. Εμείς δεν κολακεύουμε το λαό, απαλλάσσουμε τον από τις ευθύνες του ούτε τον κοροϊδεύουμε με υποσχέσεις για καλύτερες μέρες που θα 'ρθουν είτε με καναπέδες είτε με επαναστατικές γυμναστικές για να συντηρήσουν κάποιοι τα αριστερά τους γυμναστήρια. Του λέμε να αλλάξει σήμερα παντού, στον τρόπο που δουλεύει, στον τρόπο που διασκεδάζει, στον τρόπο που καταναλώνει, στον τρόπο που ψηφίζει. Και έχουμε το δικαίωμα να του το λέμε, γιατί αλλάξαμε πρώτα εμείς.

Θέλουμε την Περιφέρεια με κύριο στόχο την ισόρροπη προγραμματική συνεννόηση του νησιού, μέσα από διάλογο και προωθητικούς συμβιβασμούς. Η Κρήτη έχει το μέγεθος, την ποιότητα, τους ανθρώπους για να καταστεί πρότυπη περιφέρεια, κέντρο Ειρήνης, Πολιτισμού, φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θέλουμε την πλειοψηφία για να δείξουμε πως ξέρουμε να αξιοποιούμε τις μειοψηφίες, τα κινήματα, τον εθελοντισμό, τον κάθε κρητικό, την κάθε κρητικιά. Κουπί υπάρχει για όλους.

Νίκος Παπαδάκης
Εφημερίδα "Μεσόγειος"
<http://www.mesogios.gr>