



Συνέχεια αναφερόμαστε όλοι εμείς που αγαπάμε τη Κρήτη στο τι θα συμβεί σε αυτήν και στα βουνά της εάν μπουν έστω και ένα μικρό μέρος των βΑΠΕ που «σχεδιάζονται» στο νησί.

Κάπου - κάπου αναφερόμαστε και στο κέρδος και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν αυτές οι «επενδύσεις», ειδικά οι πολιτικοί που υπεραμύνονται την «πράσινη ανάπτυξη».

Οι απαντήσεις έχουν δοθεί εδώ και καιρό και είναι γραμμένες με γεγονότα και πράξεις.

Δυστυχώς «θυσιάστηκε» ένα ιστορικό βουνό για τους Μυλοποταμίτες, ο Κουτσοτρούλης.

Σε αυτό βουνό το οποίο, όπως και τα περισσότερα βουνά της Κρήτης, είναι «στενό», δηλαδή έχει μικρή βάση και ανεβαίνει προς τα πάνω.

Πάνω σε αυτό λοιπόν το βουνό κατασκευάστηκε ένα αιολικός σταθμός ντροπή για τις ΑΠΕ, για τις βΑΠΕ και για όλους μας.

Το έργο κατασκευάστηκε από μεγάλη Κρητική κατασκευαστική εταιρεία, η οποία τον Δεκέμβρη του 2010 το πούλησε στην ιταλική ENEL (είναι η ιταλική ΔΕΗ) λίγο πριν την έναρξη λειτουργίας του και, όπως κατά γράμμα αναφέρει η Ετήσια Οικονομική

Εκθεση της εταιρείας (περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 http://www.domik.gr/site/images/stories/ethsia_ekthesi2009.pdf) στο τέλος της σελ 4, η πώληση του ήταν προαποφασισμένη.

Γράφει χαρακτηριστικά «Η εταιρεία / όμιλος έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL BV για πώληση των μετοχών που κατέχει στις συγγενείς εταιρείες «Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.», «Αιολική Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε.», «Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» και «Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε.». Η συμφωνία θα ολοκληρώνεται σταδιακά με την λήψη των αδειών παραγωγής και εγκατάστασης από τις εταιρείες. Δεν αναμένονται όμως έσοδα από τη συνεργασία αυτή στην χρήση 2010».

Έχει δυναμικότητα 4.8 MW με 6 ανεμογεννήτριες των 0.8 MW με ύψος 50μ και οι οποίες για να ανέβουν πάνω σε αυτό το στενό βουνό ανοιχτήκαν δρόμοι, όπου στις στροφές έχουν φάρδος 20 και πλέον μέτρων (από τα συνηθισμένα και ήδη επικίνδυνα 12 μέτρα που χρειάζονται άλλοι αιολικοί σταθμοί), έτσι ώστε οι νταλίκες να μπορέσουν να ανεβάσουν τους τεράστιους πυλώνες πάνω εκεί.

Τώρα εάν σκεφτούμε ότι η πραγματική ενεργειακή απόδοση της ανεμογεννήτριας είναι από 5% έως 30% το πολύ, τότε η πραγματική ενέργεια που παράγεται από το αιολικό του

Κουτσοτρούλη είναι, στη καλύτερη περίπτωση (30%) 1.45 MW.

Δηλαδή καταστράφηκε ένα βουνό, ένα τοπίο, για ένα τόσο μικρό μέγεθος παραγόμενης ενέργειας γιατί απλούστατα δεν μπορούσαν να ανεβάσουν πάνω εκεί μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες λόγω της φυσιογνωμίας του βουνού.

Οι ανεμογεννήτριες των 100 και πλέον μέτρων θα χρειαζόταν στις στροφές ενός στενού βουνού φάρδος δρόμων άνω των 60 μέτρων με αποτέλεσμα να μη μπορεί τεχνικά το βουνό να σηκώσει τέτοια μεγέθη.

Εδώ φυσικά έρχεται η πολιτική ευθύνη αυτών που δεν κοίταξαν την σκοπιμότητα αυτού του έργου πριν το αδειοδοτήσουν και που αποδεικνύει ότι τα βουνά, οι κάμποι, ο χαρακτήρας του νησιού δεν χρειάζεται και δεν «επιτρέπει» μεγάλες επεμβάσεις.

Τώρα όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία που άφησε και αφήνει αυτός ο σταθμός στην ελληνική και τοπική οικονομία, θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα υλικά είναι εισαγόμενα και επιδοτούμενα από εμάς, δηλαδή επιδοτούμε την δημιουργία θέσεων εργασίας στην βόρειο Ευρώπη, ότι τα τιμέντα που έπεσαν ίσως είναι ελληνικής προέλευσης αλλά ίσως και όχι, μιας και οι περισσότερες τιμμεντοβιομηχανίες μας έχουν πουληθεί σε ξένα συμφέροντα.

Οι πολύ λίγες τοπικές θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή είναι άνευ αξίας μιας και όταν τελειώσει το τερατούργημα ο ντόπιος εργάτης μένει άνεργος και με υποβαθμισμένο τον τόπο του.

Από μόνιμες θέσεις εργασίας, δημιουργήθηκε μόνο μια, αυτή ενός «ελεύθερου επαγγελματία» που προσέχει το βουνό «μην πέσει».

Όσο για τα κέρδη της επιχείρησης που προέρχονται από την πώληση του ρεύματος σε υπέρογκες τιμές σε εμάς, μπορεί να τα δει όποιος θέλει στην ιστοσελίδα <http://www.enelgreenpower.com/it-IT/plants/projects/greece/kouloukonas> και για την απόδοση της μετοχής με την «υποστήριξη των χρημάτων μας» στο ιταλικό χρηματιστήριο όπου και είναι εισηγμένη στην ιστοσελίδα http://www.enelgreenpower.com/it-IT/media_investor/stock_market/stock_ratings

.

Αυτά είναι τα μηνύματα που μας στέλνει ο Κουτσοτρούλης, μας εξηγεί ότι τα βουνά μας δεν είναι φτιαγμένα για το μοντέλο Δανίας, μας εξηγεί ότι δεν κερδίζουμε τίποτα και ότι οι ντόπιοι επιχειρηματίες είναι τα «οχήματα» των ξένων.

Το μυαλό είναι σαν το αλεξιπτωτο, για να λειτουργήσει πρέπει να είναι ανοικτό.

Ψαρράς Δημήτρης
<http://www.phoenix-crete.org>